

Historiska tillbakablickar 1917-2012

År 1916 var det svårt med matförsörjningen p.g.a. av krig i Europa. Med stadens tillåtelse fick man odla på grönområden, t.o.m. parker.

Älvtomta koloniförening bildades 1917. Området låg då utanför staden.

Örebro stad år 1917 dränerade det blivande koloniområdet, anlade gångar, igenfyllning av diken, ytternätstängsel, vattenkastare och avträdeshus. Området var uppdelat i 54 lotter.

Vidare skänkte Örebro stad till varje kolonilott ett äppelträd, ett körsbärsträd och ett päronträd. Dessutom bärbuskar.

Det finns en del träd kvar från 1917. På vissa ställen på kolonin kan man se att träden är planterade i raka linjer.

Efterfrågan på lotter var så stor i början att området utökades efter hand de första åren. Kolonin låg då i stadens ytterkant.

1:a skördefesten var 1918.

1921 inköptes den svenska flaggan.

1922 uppfördes den första musikpaviljongen och även el. installerades.

1931 Byggdes en ny musikpaviljong med styrelserum av prima virke med en kostnad på 2690 kr.

1937 hade föreningen 176 medl. Och 115 av dessa hade småstugor.

I början på 1960-talet breddades Karlslundsgatan och 8 st kolonilotter togs bort.

Rostagatans förlängning byggdes 1968 och delade koloniområdet i två delar. 27 st kolonilotter togs bort.

I början av 1970 talet tillbyggdes en snickarbod och vattentoaletter vid det då så kallade uthuset

Dansbanan fick nytt golv på 1980 talet. De flesta av kolonisterna var med och spikade nya plank till dansgolvet. Enligt de som var med gick det åt 5753 spik (?)... och antalet hammarslag berodde väl på hur skicklig man var. Men i alla fall, det blev en trivsamt och bra dansbana som håller än.

I början av 1990-talet installerades en mulltoa för vinterbruk istället för de latriner som funnits tidigare i (f.d. uthuset).

Dessutom installerades en miljöstation i sydvästra delen av det större koloniområdet. Det byggdes förrådshus för förvaring av oljor och bensin, även en uppställningsplats för container som inrymmer kompostberbart trädgårdsavfall, och även en plats för trädgrenar och ris. Kompostering på den egna lotten är en viktig del i verksamheten.

Från denna plats finns det även möjlighet för kolonisterna att hämta singel, stensmjöl och sand för en låg kostnad.

Flera broar byggdes om 1993.

Nytt staket runt dansbanan 1995.

Kontoret för kolonin tillkom i början av 2000-talet och ligger i anslutning av klubbstugan

År 2003 avstyckades hörnet på kolonin mellan Tomtebogatan och Karlslundsgatan. Anledningen var att Lidl's varuhus byggdes och trafiken skulle öka i den korsningen. En kolonilott blev lite mindre.

Klubbstugan (f.d. musikpaviljongen) renoverades 2004, byte av tak, golv, diskbänk, kyl och frys, spis och installation av mikrovågsugn.

Låsbyte på yttegrindarna år 2006.

År 2007 anlätades Securitas bevakning av området

På grusgångarna i området (till 95 %) finns tillplattat stenmjöl utlagd för en lättare och trivsammare framkomlighet inom området. Arbetet har utförts under år 2007-2008 och förbättringar kommer att ske med kolonisternas egen försorg i framtiden.

Ett nytt servicehus byggdes år 2010-2011 av föreningen. Elstolpar togs bort och elkablarna grävdes ner. Nytt golv i snickarboden.

Allt arbete inom området genom åren har utförts av kolonisterna ideellt, utan kostnad för Örebro stad.

En viktig del av koloniverksamheten är att odla, värna om de gamla växter och träd som finns kvar sedan 1917 och även följa med i tiden för de nya växter som tillkommer med vårt nya sätt att leva och klimatförändringar.

Öppna grindar för allmänheten under vissa söndagar under sommaren.

Marklyckans äldreboende och förskola har en egen gemensam nyckel och en egen lott att förvalta. Ett bra sätt för att våra anhöriga skall få en möjlighet att uppleva kolonisternas trädgårdar och se stadens gröna lunga.

Det är bara att ta tillvarata de guldkorn som finns så nära,
Ta en promenad eller en cykeltur och kom ut på landet.

Nedskrivet av Alf Frössle

